





*Hamme*

## HELM REUS POLYDOOR

Wist je dat deze helm van een echte reus is?

En dat de vogel op de helm een "Wuiten" wordt genoemd?

Volgens de legende woonde er vroeger een reus in Hamme. Hij was in ruzie met een andere reus over wie de grootste was. De twee reuzen hielden een wedstrijd. Wie de hoogste steen kon leggen bovenop een kerk, die won. De reus van Hamme verloor. Uit verdriet dronk hij teveel pintjes. Hij was zo dronken dat hij in de rivier de Durme viel en verdronk. Veel later werd een bot uit zijn been teruggevonden. Het reuzenbeen ligt nu in het bureau van de burgemeester van Hamme. Bijna 100 jaar geleden werd reus Polydoor gemaakt, als herinnering aan dit verhaal. Reus Polydoor ziet eruit als een Romeinse soldaat. Op zijn helm draagt hij een Wuiten. Een Wuiten is een andere naam voor een Vlaamse Gaai, een hele mooie vogel. Het is ook de bijnaam van alle mensen die uit Hamme komen. Het carnaval van Hamme noemt dan ook niet toevallig de Wuitensfeesten. Dan komen alle Hammenaren op straat om een feestje te bouwen, zelfs reus Polydoor doet mee!

Geef jij de helm van Polydoor een nieuw kleurtje?

Met een touwtje eraan kan je de helm opzetten en word je een echte soldaat!

